

KULTURUDVALGET

Loge 26 - Kong Hroar



Terminen 2015-2016



Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer.

Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin – efter installationen i foråret.

Det er det nye kulturudvalg en stor glæde, at kunne invitere brødre i Loge 26, deres familie og venner til et bredt vifte af yderst interessante arrangementer.

Som vi plejer, har vi lagt os i selen og vi er sikre på der vil være tilbud henover terminen, der fanger alle.

Terminens program præsenteres på de efterfølgende sider. Ekstra infor, ændringer m.m. kan ses på www.konghroar.dk

Under de enkelte arrangementer står der mere om priser, tider, tilmelding og andre vigtige ting.

Okt.	Roskilde Kloster
Nov.	Davids Samling
Mar	DSB S-tog
Maj	Sommer udflugt

Vi ønsker alle nogle gode oplevelser.

Roskilde Kloster

Roskilde Klosters hovedbygning er oprindeligt bygget omkring 1550 - 1565 som en herregård, benævnt Sortebrødregård. Der er i dag ingen synlige spor af klosteret, og der er kun fundet ganske få genstande, som kan tilskrives munkeklosteret. Da man i 1960-erne opførte Roskilde Bibliotek, fandt man resterne af munkenes tegloven, hvor klosterets munkesten blev fremstillet.

I dag fremstår klosteret som et helstøbt muromkranset bygningskompleks, der er fredet i sin helhed. Roskilde Klosters fredningsværdi relaterer sig til den enestående helhed af bygninger, have, gårdsplads og mure, som definerer og afgrænser klosterområdet fra den omkringliggende by. Roskilde Kloster ligger således som en unik, kulturhistorisk oase midt i Roskilde by.

Af økonomiske grunde blev Roskilde adelige Jomfrukloster i 1974 sammenlagt med Odense adelige Jomfrukloster, stiftet af Karen Brahe i 1716. Efter en ændring af vedtægterne i 1974 er Roskilde Kloster nu en selvejende stiftelse. Klosteret modtager ikke driftsstøtte fra det offentlige og Klosterkirken er en privat kirke uden støtte fra kirkelige myndigheder.



Arrangementet afvikles Søndag d. 11 oktober kl. 14

Pris: 80,- kr

Tilmelding til Br Torben Risager

Davids samling



Vi arrangerer 2 guidede rundvisninger på dette fantastiske museum

Davids samling er intet mindre end et imponerende hus – eller rettere 2 huse.

Den islamiske samling er museets største. Samlingen repræsenterer stort set hele den klassiske, islamiske verden fra Spanien i vest til Indien i øst, og den dækker perioden fra det 7. til det 19. århundrede. Derudover er alle kunstneriske medier repræsenteret. Den islamiske samling er langt den største af sin art i Skandinavien, og den hører til blandt de ti væsentligste i den vestlige verden.

Museet er opbygget højesteretssagfører C.L. David, der i 1945 besluttede at bevare sine samlinger for eftertiden i form af et offentligt tilgængeligt museum, drevet af en selvejende fond – C.L. Davids Fond og Samling. Siden Davids død i 1960 er bestanden af kunstværker blevet forøget væsentligt.

Højesteretssagfører C.L. David er, blandt meget andet, kendt som den egentlige grundlægger af det vi i dag kender som ISS.

Deltag gerne i dette meget interessante besøg.

Tid: Søndag d. 15/11 kl. 10 og kl. 11

Pris: 60,-

Af hensyn til økonomien, vil vi gerne have fyldt hold kl 10 op først. Der kan være 15 deltagere pr hold.

Husk der er – indtil videre – gratis parkering i København om søndagen.

Tilmelding og betaling til Br. Jørgen Kjeldkvist

Trafikstyring af S-tog



Få en helt unik mulighed for at se en del af Banedanmark, som vi alle er brugere af, men ikke ser når vi benytter tog, Metro og S-tog. Der holdes styr på 1400 S-tog, og der arbejdes 365 dage om året 24 timer i døgnet. Du får mulighed for at se trafikstyringen, og høre lidt om, hvordan det med signalerne har udviklet sig. Banedanmark står i en historisk udskiftning af signalerne, og det får man også lidt at høre om. Der er rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Arrangementet varer 1½ time, og vi skal gå meget lidt, fordi det meste vil være en fortælling om trafikstyring.

Adressen er Kalvebod Brygge 32. Der serveres kaffe og kage.

Dato: Søndag den 13. marts 2016 kl. 10 00.

Pris: 75 kr. per person.

Sommerudflugt



Søndag d. 29. maj 2016

Vi køre i egne biler til Herlufsholm kostskole og Gods, hvor vi skal mødes foran kirken **kl. 10.15**

Der vil være rundvisning af kostskolens tidligere præst Ejlif Kristensen.

Vi starter i kirken med baggrunden for den skole, der bliver grundlagt i 1565, og hvor skolens grundlægger blev begravet en måned senere! Derefter går vi gennem klosterbygningen med munkegang og kapitelsal for her at se skolens festsal og spisesal.

Så beses diverse bygninger med Skygningen (skolebygningen), Helenhallen, Trollehallen for så at slutte i Mygningen (museumsbygningen).

På Herlufsholm har man en række særlige sammentrækninger af ord!

Rundvisningen vil tage ca. 1½ time

Vi medbringer selv vores egen madkurv, som hvis vejret tillader det, indtages ved borde og bænke ude i det fri. Alternativt får vi mulighed for at indtage vores frokost indendørs.

Kulturudvalget sørger for kaffe og en småkage og muligvis også en snaps til maden.

Prisen pr. deltager er kr. 75,00

Tilmelding er efter først til mølle og er gældende når der er betalt. Tilmeldingslister vil blive lagt frem til loge møderne eller kan ske pr. mail til Br Finn N. Andersen finn.n.andersen@gmail.com

Vi håber på en oplevelsesrig dag og hyggeligt samvær med brødre og deres familie og venner
Kulturudvalget